



BIBLIOTEKSCHFFEORENINGEN

## Bibliotekschefforeningens Aktivitetsplan 2023

Bibliotekschefforeningen er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Medlemskredsen omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne. Foreningen har to overordnede formål: at fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen.

Den nye regering har i sit regeringsgrundlag fokus på *Digital dannelse, Bæredygtighed* samt *Reformering af forældet lovgivning på kulturområdet*. BCF vil arbejde aktivt på alle tre områder, da bibliotekerne har gode forudsætninger for – særligt med en revideret eller ny lov – at bidrage markant i løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer. BCF vil initiere en samtale om bibliotekernes betydning i at understøtte håndteringen af de store velfærdsudfordringer.

### **Bibliotekspolitisk indflydelse**

BCF søger altid indflydelse og samarbejder med interessenter omkring os for at styrke en positiv udvikling af de danske folkebiblioteker. I 2023 har vi særligt to fokusområder.

#### **Digital biblioteksudvikling**

BCF vil søge indflydelse blandt alle interessenter i det samarbejdende digitale biblioteks-Danmark. Det gør vi med det formål, at vi sikrer bedst mulig udnyttelse af de samlede ressourcer på området.

BCF vil tage initiativ til at kommunikere den fælles digitale fortælling anno 2023. Fx om hvordan vi som branche er koblet sammen med vores samarbejdspartnere.

BCF vil samarbejde med alle vores direkte interessenter omkring de digitale løsninger: Danskernes Digitale Folkebibliotek (DDF), KL, KOMBIT, Bibliotekernes Data og IT (BDI), Fælles Bibliotekssystem (FBS), Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og Dansk Bibliotekscenter (DBC). BCF vil holde hånden på bolden i hele denne kompleksitet af samarbejder.

#### **Revideret bibliotekslov**

En revideret bibliotekslov skal sikre opdateret og relevant biblioteksbetjening samt den demokratiske ret til fri og lige adgang til viden, information og kultur.

BCF vil søge indflydelse sammen med alle relevante parter i branchen: Danmarks Biblioteksforening, Det Kongelige Bibliotek, Centralbibliotekerne m.fl.

BCF vil afdække, hvad ny bibliotekslovgivning har betydet i andre lande. Dette internationale perspektiv vil vi præsentere på et medlemsmøde.

BCF vil, med en mulig revision af biblioteksloven i sigte, inspirere til, hvordan man som bibliotekschef kan bruge det afsæt til at få adgang til sine lokale politikere.



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

### **Ledelsesudvikling**

BCF ønsker som lederforening naturligvis at bidrage til ledelsesudviklingen. Vi vil sætte lys på to typer ledelse i 2023.

#### **Digital ledelse**

BCF vil arbejde for en styrkelse både af lederskabet af de af de digitale strukturer og ledelse af digital transformation.

BCF vil arbejde for at styrke digital viden blandt lederne.

BCF deltager i koordineret samtalerække om strategisk udvikling af den digitale infrastruktur og forsyning.

BCF vil tage initiativ til at udfolde kendskabet til arbejdet med FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) og BDI (Bibliotekernes Data og IT).

KL har også i deres nyhedsbrev fra december omtalt vigtigheden af det digitale fokus: *Vi vil bl.a. drøfte, hvordan vi sammen bliver bedre til at sikre, at alle borgere kan begå sig i en digital verden [...].* Bibliotekerne har en oplagt rolle i forhold til at sikre alle mulighed for deltagelse i samfundet.

#### **Bæredygtig ledelse og ledelse af bæredygtighed**

Årsmøde 2023 er dedikeret til Bæredygtighed og biblioteker, fordi der er en dagsorden her, de danske folkebiblioteker skal handle på.

BCF vil understøtte lederne i at få mest muligt ud af den uddannelse, Ambassadørnetværket under DB2030 modtager.

Efter Årsmøde 2023 vil vi spørge medlemmerne, hvilke ledelsesmæssige behov der eventuelt viser sig.

**Ledelsesnetværk**

Netværk og det gode samarbejde på tværs af landet og med samarbejdspartnere er en af de vigtige årsager til, at vi som branche formår at skabe effektive biblioteksløsninger og stærke indsatser til gavn for borgerne. Derfor er netværk en vigtig del af BCF's arbejde.

**Forpligtende netværk**

BCF vil arbejde på at indgå nogle *forpligtende netværk*. Det kunne bl.a. udmøntes gennem fælles medlemsmøder, hvor vi finder sammen med andre foreninger eller organisationer om fælles dagsordener.

Disse andre kunne bl.a. være:

*ADD projektet* som har den vision, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og databrug i samfundets bærende institutioner og beslutningsprocesser. [Nyheder - Algoritmer](#)

Chora 2030 som arbejder sammen med uddannelsesinstitutioner, børnehaver, biblioteker, foreninger og andre aktører om at skabe lokal handlekraft, så danskere i alle aldre kan tage del i udviklingen af et bæredygtigt samfund. [CHORA 2030 – Vi omsætter verdensmålene til handling](#)

*Videnscenter for Citizen Science* som vi i 2022 har indledt samarbejde med i afdækningen af, hvorvidt Citizen Science har potentiale for folkebibliotekerne. [Citizen science - SDU](#)

**Nye ledere**

BCF vil have et særligt fokus på, at nye ledere føler sig velkomne i branchen – både i forhold til at skabe en god intro for dem i branchen, men også at sikre, at ny viden og erfaringer, der kommer ind via dem fra andre brancher, bliver udnyttet og delt.

**Mentorordningen**

Vi vil gentænke mentorordningen sådan, at den tager styrket fat på de ledelsesmæssige problemstillinger, der er i tiden.

**Videndeling**

BCF ønsker at undersøge muligheden for nye platforme for videndeling mellem ledere. Eksempler på dette kunne være digitale læsekredse for ledere (fyraftensmøde) hvor man fx deler artikler eller relevante TED Talks eller deling af uddannelsesrefleksioner og erfaringer.